



**De Hoeksteen
GKv Bergentheim**

**Zondag 25 augustus 2019
(14.30 uur)**

*Jaarthema
"De Bijbel is dynamiet"
Inleiding*

**Lezen: Handelingen 2:14-42
Tekst: New City Catechismus 42**



Ds. Reinier Kramer
lrjkramer@gmail.com

Inleiding jaarthema: DE BIJBEL IS DYNAMIET

De Bijbel is het meest invloedrijke boek in de wereldgeschiedenis. Het wordt op alle continenten gelezen en is de bestseller al meer dan 2000 jaar. Het lezen van de Bijbel heeft mensen omver geblazen waardoor levens positief veranderden. Huwelijken werd nieuw leven ingeblazen, mensen besloten elkaar te vergeven, vrede werd gesticht en breuken geheeld door het lezen van dit boek. Maar er werden ook allerlei conflicten uitgevochten met een beroep op dezelfde Bijbel? Kerken scheurden, families braken in stukken uit elkaar en zelfs oorlogen ontstonden...

De Bijbel is dynamiet.
Hoe lees je de Bijbel?

Christenen geloven niet in een boek, maar in een persoon: Jezus Christus. Om hem draait de hele schrift. Jezus zegt dat zelf in Johannes 5:39: *"Jullie onderzoeken de Schriften (het OT), maar deze getuigen van... Mij!"*

Het zogenaamde zandlopermodel (zie jaarthemaboekje) laat dit ook in een figuur zien. Het OT versmalt steeds meer en loopt uit op 1 persoon: Jezus Christus. Hij is de bloedrode draad dat alle Bijbelteksten aan elkaar verbindt. Na de uitstorting van de heilige Geest (Handelingen 2) waaiert het evangelie van Jezus Christus uit over de wereld. Je merkt ook aan de preek van visser Petrus op deze 1^e Pinksterdag (Handelingen 2) hoe hij in allerlei OT-ische Bijbelteksten Jezus Christus aanwijst. Gecombineerd met zijn ooggetuigenverslag (het NT) heeft het een enorm effect op de mensen die het horen. 3000 worden er gedoopt op 1 dag!

De Bijbel is dynamiet, nee, Jezus Christus heeft een explosieve Geest!

De Bijbeltekst is dus geen doel, maar middel om Jezus Christus te leren kennen.

Dat is soms lastig. Jezus Christus is vaak zelf geen onderdeel van de tekst. Hij is een persoon, geen tekst. De Schrift draait om Hem en de Schriften verwijzen naar Hem, maar de Schrift is niet Christus en Christus is geen tekst. De waarheid is een persoon. De Schrift ligt daaromheen gedrapeerd. Het is het kleed waarin Jezus naar je toekomt. Levens veranderend!

Dat betekent dat het uiteindelijk niet gaat om de juistheid van een aantal uitspraken of claims die we in de Bijbel vinden. Maar om het diepe hartsbesef wie Jezus Christus is. Wat hij laat zien van God, maar ook van jou? Beseffen we dat voldoende in kerken?

Dat Jezus Christus geen tekst, maar een persoon is, biedt hoop wanneer je niet zo'n lezer bent. Toch wil ik je uitdagen: begin eens bij zijn levensverhaal (Matteüs tot Johannes), lees daarna eens wat Paulus over hem schrijft (bv. Filippenzen) en blader dan eens terug naar Genesis? Gebruik een Bijbelstudiemethode uit het jaarboekje en ik geloof dat Gods Geest je nabij is.

Leesrooster komende week:

Maandag: Johannes 1:1-18
Dinsdag: Johannes 5:39-47
Woensdag: Johannes 14:1-9
Donderdag: Hebrëeën 4:12-16
Vrijdag: 2 Timoteüs 3:12-17
Zaterdag: Jeremia 31:21-34

Vragen om te bespreken:

- Hoe vaak per week lees je persoonlijk de Bijbel?
- Welke moeilijkheden ervaar jij daarbij?
- Zou je vaker uit de Bijbel willen lezen? Waarom wel/niet?
- *"Luisteren naar de Schrift is afgestemd raken op de levende Christus"* (citaat prof. Arnold Huijgen). Wat vind jij daarvan?
- Wat betekent dit citaat voor allerlei discussies over Schriftgezag? Anders gezegd: wat is Schriftgezag?
- Stelling: praktische vragen willen beantwoorden met Bijbelteksten is niet doorhebben dat de Schrift om Jezus draait.
- Stelling: we zijn in de kerk vaak teveel met randzaken bezig