

Bijbelstudie Matteüs 28:7 *Geef mij nu je angst*



Lees Matteüs 28:1-15 volgens 'de Zweedse methode'

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw inzicht voor mij!).

En plaats een → wanneer dat gedeelte je raakt.

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je geraakt heeft →.

Wat leert deze bespreking jou?



Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken



- Van welke wereldgebeurtenis weet je nog precies waar je was toen je hiervan hoorde?
- Hoe beleef jij Pasen 2020?
- Wat doet de opmerking van de engel (28:7) en van Jezus zelf (28:10), tegen de vrouwen op Paasmorgen, met jou vandaag: “wees niet bang”?
- Hoe kan het nieuws van Pasen jouw angst uitdrijven?
- Christus noemt weggelopen leerlingen: “mijn broeders” (28:10).
Wat zal hij, denk je, tegen jou zeggen?
- Wat is het verschil tussen optimisme, pessimisme en hoop?
- **Stelling:** Alleen door Pasen kan je lijden en tegelijkertijd hoopvol leven.
- We dachten dat de aarde plat was. Toen de aarde rond bleek veranderde de wetenschap en het concrete leven.
Wat is het verschil tussen leven vanuit de visie dat je zelf het middelpunt van het heelal bent of dat Christus het centrum van jouw leven is?
- Om over door te praten deze uitspraken van Dietrich Bonhoeffer: “De christelijke hoop op opstanding wijst de mens op een geheel nieuwe manier terug naar zijn leven op aarde.” en “Het wonder van de opstanding van Christus betekent de radicale verwerping van de verafgoding van de dood, zoals die onder ons alom aanwezig is.”