

## Vragen voor na de uitzending van 14 juni 2020

tekst voor de preek:

*Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.*

*Filippenzen 3:10-11*

Wat valt je op bij het lezen van deze woorden?  
Kijk eens in een andere vertaling hoe het daar staat.

Samenvatting van de preek:

*Christus is er hier en nu.  
Dit is mij alles waard  
omdat ik er door verander  
en die verandering is begonnen!*

Vragen:

1. noem een paar dingen die je van de uitzending onthouden hebt. Ben je met meerder mensen, doe een rondje met deze vraag.
2. wat is het belangrijkste wat de tekst en de preek wilden zeggen. Wat is de boodschap?
3. Als je op een gewone dinsdagmiddag nog een terugdenkt aan de uitzending, wat heb je er dan aan voor je leven?
4. op welke manier ervaar je de kracht van Jezus' opstanding in je leven? Noem eens voorbeelden.
5. 'de Heer Jezus is aanwezig, niet door nu vuurtjes uit de hemel te laten vallen, maar door vuur in ons hart aan te steken'. Hoe vind je dat? Ben je er blij om, erger je je er aan? Anders?
6. Zijn er dingen onduidelijk? Waar heb je vragen over of klopt er niet? (laat het weten: [jaapboerma@upcmail.nl](mailto:jaapboerma@upcmail.nl))