

## Bijbelstudie Romeinen 8:15 “Papa, ik hou steeds meer van jou”



*Lees Romeinen 8:12-17 volgens ‘de Zweedse methode’*

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw inzicht voor mij!).

En plaats een → wanneer dat gedeelte je raakt.

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je geraakt heeft →. Wat leert deze bespreking jou?



*Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken*



- Luister naar het lied ‘papa’ van Stef Bos (zie link: <https://www.youtube.com/watch?v=8wxVTIB6qE4>). Wat herken jij in dit lied?
- Wat zijn jouw gevoelens rondom Vaderdag?
- Wat betekent het voor jou dat God jouw Vader is?
- “U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven” (Romeinen 8:15a). Waar ben jij bang voor?
- Welke claim leggen jouw angsten op jouw dagelijkse leven?
- “U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn” (Romeinen 8:15b).  
Probeer uit te leggen wat deze zin voor jou inhoudt?
- Welke rol speelt de Geest in het overwinnen van je angsten en het vertrouwen op het kind zijn van de Vader?
- “en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader.’” (Romeinen 8:15c).  
Zou jij God ‘Abba’, ‘papa’ in onze taal, durven noemen? Waarom wel/niet?
- ‘Abba’ is een verwijzing naar hoe Jezus Christus zijn Vader aanspreekt. Intiem, als papa. Door Christus mogen wij God zo noemen (HC zondag 45, vraag en antwoord 46). Welke rol speelt Jezus in jouw kind-zijn van de Vader?
- Wanneer je vader/moeder bent: welke rol speelt Romeinen 8 in jouw ouderschap?