

## Vragen en links voor de kinderen

### tekst voor de preek:

*Jezus: (...) Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. (...)... totdat alles gebeurd zal zijn. (...) Het kleinste gebod onderhouden ... staat hoog in aanzien in het koninkrijk van de hemel.*

Matteüs 5:17 - 19

### Samenvatting van de preek:

*Wees blij met zorgvuldigheid;  
God wil terug naar het paradijs.  
Dit niveau haalt niemand zonder Christus.  
Hij voedt het verlangen ernaar.  
Laat je meenemen!*

### Algemene vragen:

1. Noem een paar dingen die je van de dienst / uitzending onthouden hebt. Ben je met meerdere mensen, doe een rondje met deze vraag.
2. Wat was het belangrijkste van de tekst en de preek? Wat is de boodschap?
3. Als je op een gewone dinsdagmiddag nog eens terugdenkt aan de uitzending, wat heb je er dan aan voor je leven?
4. Zijn er dingen onduidelijk? Waar heb je vragen over of klopt er niet? (laat het weten: [jaapboerma@upcmail.nl](mailto:jaapboerma@upcmail.nl))

### Vragen naar aanleiding van deze preek:

5. Noem eens een voorbeeld, dat regels en voorschriften goed voor je zijn? Hoe komt het dat mensen het vaak toch lastig vinden om goede regels en voorschriften te gehoorzamen?
6. Concreet: hoe heb je *zelf* in de afgelopen tijd de Corona-maatregelen nageleefd? Niet? Een beetje? Op je eigen manier? Precies volgens de regels? Ruimschoots? Hoe zou de Heer Jezus dat hebben gedaan?
7. Welke mensen bewonder je? Wat bewonder je dan? Tegen welke mensen kijk je op als het gaat om geloof, vertrouwen, liefde voor de Heer Jezus? Wat zie je bij hen?
8. De preek zei: 'op de lijn tussen perfect en totaal slecht staan mensen boven je. Er staan ook mensen onder je. Waar kijk je meer naar? Verlangen naar omhoog of jaloers naar beneden?' Hoe kun je het verlangen naar de wereld van de Heer Jezus sterker maken?

### internetlinks voor kinderen:

Verschillende leeftijden: <https://www.bijbelverwerking.nl/html/jona1.html>,

Voor kinderen die kunnen lezen: <https://opkijken.nl/kinderwerk/jona/>

Filmpje (8 minuten) verhaal van Jona:

<https://tijdmetgod.wordpress.com/2016/12/14/jona-verhaal-voor-kinderen/>