

Bijbelstudie 2 Koningen 2:11-15a *Wie de mantel past, trekke hem aan*



Lees 2 Koningen 1:1-18 volgens 'de Zweedse methode'

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw inzicht voor mij!). Plaats een → wanneer dat gedeelte je raakt.

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je geraakt heeft →. Wat leert deze bespreking jou?



Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken



- 8% van de PKN is onder de 40 jaar. 92% van de PKN zit in de tweede helft van het leven. 'Vergrijsd' is zacht uitgedrukt. Hoe belangrijk vind jij het dat er nagedacht en gebeden wordt voor de 20-ers en 30-ers?
- Elisa volgt Elia op, er is maar 1 letter verschil. De Heer gaat verder. Er is continuïteit. Welke troost geeft jou dat? Lees hierbij artikel 27 (Nederlandse Geloofsbelijdenis).
- Elisa volgt Elia op, er is 1 letter verschil. De Heer gaat verder en staat niet stil. Welke invloed heeft dat op jouw houding naar een volgende generatie?
- Elisa lijkt onzeker en vraagt om een dubbel deel van Elia's geest. Misschien drukt de last van het opvolgen van Elia op hem of is Elisa niet aangemoedigd. Wat doet een kritische houding met een volgende generatie? Wat heb jij nodig van de Heer?
- Van wie heb jij eigenlijk geleerd wat geloven, vertrouwen op Christus, is?
- Wij zijn gewend aan 'de Griekse onderwijsmethode' (de redevoering, de preek). Ook theologiestudenten volgen op die manier college. De bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) richtte een seminarie op, een verblijf waar studenten 24 uur met elkaar leefden en leerden bidden en Bijbellezen. De zogenaamde 'Joodse onderwijsmethode.' Hoe doen Elia, Jezus en Paulus dit? Hoe denk jij hierover?
- Kerk2030 is gebaseerd op deze 'Joodse onderwijsmethode.' Geloven moet je leren, oefenen. Kerk2030 noemt het dan ook 6 geloofspraktijken. Hoe zou je dit vorm kunnen geven in jouw gezin en/of in de GKv Bergentheim?
- Elia ontvangt de mantel van Elisa. Hij pakt zijn roeping op. Wat is jouw roeping eigenlijk? Lees Galaten 3:27 en Zondag 12 (Heidelbergse Catechismus). © Reinier Kramer | 2021