

Bijbelstudie Lucas 18:9-14 *De grondhouding van genade*



Lees Lucas 18:9-14 volgens 'de Zweedse methode'

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw inzicht voor mij!). Plaats een → wanneer dat gedeelte je raakt.

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je geraakt heeft →. Wat leert deze bespreking jou?



Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken



- De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar is een iconisch verhaal over de kern van het evangelie. Het raakt mij spiritueel en existentieel. Wat raakt jou in deze gelijkenis?
- Wat is jouw beeld van de Farizeeërs? Is dat veranderd door deze preek?
- De meeste mensen willen deugen. Waarin lijk jij op de Farizeeër?
- Lees Romeinen 3:10-20. Rutger Bregman stelt dat *“de meeste mensen deugen.”* Wat stelt Paulus hier tegenover? Rutger Bregman of Paulus van Tarsus? Wat vind jij?
- Stelling: *“een deugcultuur is tegelijkertijd een cancelcultuur.”*
- Wat is jouw beeld van de tollenaars? Is dat veranderd door deze preek?
- De tollenaar deugt niet. Waarin lijk jij op de tollenaar?
- De tollenaar *“ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God”* (Lucas 18:14). Wat vind jij van deze genade? Vind je dit mooi of ook lastig?
- *“Maar die ander niet”* (Lucas 18:14). Waarom is die genade er niet voor de Farizeeër? Let nog even goed op de tekst van zijn gebed in de tempel.
- De Rotterdamse glazenier Marius Richters beeldt deze gelijkenis af en geeft de Farizeeër en de tollenaar daarin hetzelfde gezicht. Hij schildert ze als twee momenten van hetzelfde leven. Wat herken jij hiervan?
- Aswoensdag starten christenen al eeuwenlang de 40-dagen-periode met een askruisje. Wat betekent dit? Hoe helpt dit om als mensen naast elkaar te staan?
- Wat kan de Farizeeër van de tollenaar leren en wat de tollenaar van de Farizeeër?
- Wie/wat heb jij nodig om te groeien in genade? Een tollenaar of een Farizeeër?
- Bid voor je naaste: *“God, wees ook deze zondaar genadig.”*